

Rechtzinnig, God getrouw
Geloofbaar en gelovend
Zo wierd ze ene oude vrouw
En stierf, den Hemel rovend



Bid voor de ziel
van MEVROUW
Alodie BECQUÉ

Weduwe van de Heer
FRANÇOIS VAN SNICK

geboren te Ophasselt de 24 juni 1878 en in de
Heer ontslapen de 2 november 1966.

In "extremis" gezalfd met de H. Olie.

De grootste gunst, die God iemand schenken kan is hem een ware christene moeder te geven. En dat was de duurzame overledene; godvrezend vol liefde en toewijding, altijd bezorgd en bekommerd om het geluk van haar kinderen en kleinkinderen. De dood heeft ze ons ontnomen... doch enkel tijdelijk, want we weten dat de God-mens bij 't graf van Lazarus gezegd heeft: Ik ben de Verrijzenis en het leven, die in Mij gelooft, al is hij gestorven, zal eeuwig leven."

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik heb de goede strijd gestreden... thans ontvang

ik de kroon welke de rechtvaardige Rechter heeft voorbereid voor deze die Hem dienen.

Dat de herinnering aan de grote liefde die wij elkander toedroegen uw tranen droge.

Dat zij in vrede ruste!



De families:

BECQUÉ,
VAN SNICK,
DE WINNE en
COBBAERT

BETUIGEN U HUN HARTELIJKSTE DANK
VOOR UW VURIGE GEBEDEN EN UW
OPRECHT KRISTELIJKE DEELNEMING.

Uitg. F. De Vos, koster, Ophasselt