



GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Philemon BECQUE

weduwnaar van

Paulina, Germaine VAN DE CATSYNE

Geboren te Everbeek op 12 november 1900
en godvruchtig overleden op 18 februari 1990
in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Terwijl wij 'n zomerse winter doormaakten
en overal de wilgenkatjes uit de struiken en
de paastengels uit de grond zagen komen, is
Philemon ontwaakt in de eeuwigheid. Hij zal,
als wij, wonder opkijken.

Nog geen 4 weken na Germaine, zijn lieve,
stille echtgenote, is hij opgenomen uit zijn
huis aan de Boshoeek en na 'n twee-tal maanden,
langzaam de eeuwige rust ingegaan.

Als het God belieft, zijn ze nu weer samen,
na 'n leven van 86 en 89 jaren op deze aarde.
Hij was destijds hele weken ver van huis,
werkte aan de wegen, terwijl zij in den hof
of op de kouter ijverig wroette. Haar zorgend
hart voor Philemon en de zijnen stond nooit
stil. Hij werkte mee.

Georges, Nelly en Patrick zullen nu minder
de Boshoeek bezoeken, maar telkens als zij er
komen, zullen ze dankbaar denken aan het huis
en den hof, waar hun ouders woonden, werkten
en zorgden.

Philemon en Germaine, beiden hebben nu
volbracht en wij zullen hen gedenken in ons
gebed, thuis en in de kerk.

Dat hij en zij mogen rusten in de witte
rust van de vrede in eeuwigheid.

Georges en Nelly BECQUE - DE MAN,
Patrick BECQUE,

De families BECQUE, VAN DE CATSYNE,
MATTHYS en VANWELDE,

zijn U oprecht erkentelijk voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuize