

†

God weze de eeuwige vreugde voor

Mevrouw

Godelieve BEECKAERT

weduwe van de Heer Richard Lateur,

geboren te West-Rozebeke op
7 augustus 1903 en godvruchtig
overleden te Brakel-Opbrakel in
de St.-Franciscuskliniek
op 10 februari 1979, voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken.

Voor deze rustige en eenvoudige
vrouw is de tijd gekomen om van
het aardse leven over te gaan naar
het onvergankelijke leven, waartoe zij
zoals wij allen, bestemd was door
Gods oneindige liefde.

In haar oprecht geloof heeft zij
naar dit ogenblik toegeleefd en was
zij ook voorbereid om in overgave
tot God deze stap te zetten.

Zij was vroom en dankbaar voor
de goedheid die zij van God mocht

ondervinden. Nu mag zij « tezamen
met alle Heiligen een denkbeeld vor-
men van de breedte en de lengte,
de hoogte en de diepte van de Lief-
de van Christus ; zij zal worden ver-
vuld van de ganse volheid van God ».

Zoals zij goed is geweest voor haar
naastbestaanden en vrienden, zo zal
God nu op zijn manier goed zijn voor
haar en haar altijd gelukkig maken,
met een geluk, waaraan wij eens met
haar zullen mogen delen.

De families Beeckaert-Lateur,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Drukk. J. De Vleeschouwer-Hoste - Brakel