

Rust nu zacht,
ge hebt genoeg geleden.



BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert BEECKMAN

echtgenoot van Mevrouw
Irène SCHAILLIE

Geboren te Geraardsbergen op 7 maart 1922
en zachtjes ingeslapen in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op
27 april 1994, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Pa, waarom moest ge toch nu reeds van ons
heengaan, gij die zo van het leven hield, zo
optimistisch waart en dacht dat we nog vele
jaren bij elkaar zouden mogen blijven. Ge hebt
die vele maanden van pijn met oneindig geduld,
moed en zonder klagen verdragen.

We hebben blijde dagen gekend, maar ook vele
droeve als er ons een geliefd persoon te vroeg
ontviel zochten we troost bij elkaar.

Samen hebben we voor onze kinderen en
kleinkinderen alles gedaan wat we konden. Nu
moet ik alleen verder, misschien zien we mekaar
nog eens terug ... wie weet waar.

Ma, Sonja, Dave en Ian, bedankt voor alles wat
ge voor mij gedaan hebt. Laat maraine niet
alleen, draag zorg voor haar, want alleen zal ze
zich verloren voelen, denk af en toe nog eens
aan mij.

Bedankt, pa.

De families:

BEECKMAN, SCHAILLIE,
PERREMANS en VARLET
zijn U erkentelijk voor de blijken
van deelneming en danken U.

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50