

Ik ben de verrijzenis en het leven.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS BEECKMAN

weduwnaar in eerste huwelijk van

Mevrouw Victorine Hysselinckx

echtgenoot van

Mevrouw Irma Van Nieuwenhove

geboren te Geeraardsbergen, den 26 Januari 1868 en er godvruchtig overleden, den 8 Maart 1944, voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een dier vrome kristenen van dewelke Sint Paulus zegt : « De rechtvaardige leeft van geloof ». Deze eenvoudige man beleefde zijn geloof. Hij kende de betekenis : en van het lijden en van het gebed en van de dood.

Op zijn lijdensbed wilde hij uitboeten voor zijn fouten, wilde hij door het lijden gelijken aan Jezus de Man van Smarten, wilde hij verdiensten verwerven voor den hemel. Hij wist dat God het geluk dezer wereld met tranen mengt, opdat wij heimwee zouden voelen naar het ander leven waar God alle tranen afdroogt.

De duurzame overledene wist dat bidden niet enkel vragen is maar ook aanbidden en bedanken : mochten zijne eeltige arbeidshanden verstijven in een eeuwig aanbiddingsgebaar. Bidden was voor Hem spreken met de beste der Vaders. Bidden was het vastankeren van z'n geschapen wil in Gods Wil.

De duurzame overledene beschouwde het sterven als een veranderen van woonst, als het uitgaan der slapende lichten als weer de ziel in de renbaan schiet, als het terugkeeren naar het groote en schoone Vaderhuis, als het openbloeien van het eeuwig leven om God te zien, te kennen, te beminnen.

Beminde echtgenoot en kinderen, parels van mijn kroon, gaarne had ik nog veel gelukkige jaren met u doorgebracht, maar God heeft er anders over beslist. Zijn heilige Wil geschiede. Ik dank u voor al uw liefdevolle zorgen. Mijn laatste wensch is veel vurige gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De Familjen BEECKMAN, VAN NIEUWENHOVE, VANDEN
BERGHE en VAN DER PUTTEN,

*zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming
en gebeden bij het afsterven van hun teergeliefden
echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, broeder,
schoonbroeder, oom, neef en bloedberwant.*

DANKEN U.