

Waak en bid, want gij weet noch dag, noch uur,  
wanneer de Heer zal komen.



Gedenk in uw gebeden de ziel van  
de Heer

## August BEECKMAN

Echtgenoot van Mevrouw

**Paulina DE SCHRIJVER**

geboren te Denderleeuw, de 23 Mei 1889 en er  
schielijk overleden de 4 Maart 1954,  
voorzien van het H. Oliesel.

Hij was een trouw en voorbeeldig echtgenoot en  
een goede en oppassende vader, - Om zijn goed-  
hartig en rechtschapen karakter, en tevens vreed-  
zame en eerlijke handelwijze, genoot hij de gene-  
genheid van allen die hem kenden.

Gelukkig zij die in God geloven,  
Als zulke wonden 't harte slaan,  
't Is de Schepper van hierboven,  
Die't zo gewild heeft en gedaan.

Wij moesten ons aan Gods H. Wil onderwerpen,  
hoe bitter het ons ook valle, omdat Hij onsindig  
wijs en liefderijk is. H Bas.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
mijn onverwachte dood is een zware slag voor uw  
minnend hart, maar weest sterk in de beproeving  
en onderwerpt U aan Gods Wil. Gij weet dat ik  
altijd voor u heb gezorgd en uw welzijn betracht  
heb. - Daarom blijft mij steeds gedenken in uw  
gebeden, opdat wtj samen eens het eeuwig geluk  
zouden mogen genieten,

*Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
(7j. en 7 quad. afl.)*

Drnk. Gezust Louck, G. Gezellest: 17, Denderleeuw

Mevrouw AUGUST BEECKMAN, geboren PAULINA DE SCHRIJVER;  
De Heer en Mevrouw ALBERT BEECKMAN-CALLEBAUT en kin-  
deren LUCIE, FRANÇOIS en RITA;  
De Heer en Mevrouw ROMAN VINCK-BEECKMAN en kinderen  
DIANE, WILLY en FRANÇOIS;  
De Heer en Mevrouw OMER BORIAU-BEECKMAN;  
De familiën BEECKMAN, DE SCHRIJVER, DE BACKER en VAN  
KERCKHOVEN;

*danken U hartelijk voor uw deelneming en gebeden*