

Vader niet mijn Wil, maar de Uwe geschiede.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Emiel Beeckman

echtgenoot van Mevrouw

Albertha BONTINCK

geboren te Oosterzele de 3 mei 1892 en er godvruchtig
overleden de 8 juni 1961, versterkt door de H. H.
Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Oud-Strijder 1914-1918

**Vereerd met Oorlogskruis met palm,
Overwinningsmedaille,
Herinneringsmedaille.**

God had de duurzame overledene met een minzaam en welwillend karakter begaafd. Zijn gelaat openbaarde de minzaamheid van zijn hart, zijn gespreken waren liefdadig, vol zachtmoedigheid en eenvoud. Openhartig en rechtzinnig als hij was, wist hij de liefde van het volk te winnen.

Dagen en nachten heeft hij doorgebracht op het lijdensbed, maar steeds tevreden met Gods wil en vol vertrouwen in de Heer heeft hij gerust de dood afge wacht die hem verlost heeft uit dit tranendal om hem te geleiden in het leven van geluk en zaligheid.

Duurbare echtgenote en kinderen, tot op het einde toe hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt en mijn hulp en troost geweest in de uren van angst en pijn. Dat God u belone voor uw uitstekende genegenheid en aanhoudende bijstand. Ik bid voor u bij de Allerhoogste.

Duurbare familieleden en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



**Mevrouw Emiel Beeckman,
geboren Albertha Bontinck;**

**Mijnheer en Mevrouw M. De Mulder-Beeckman
en kinderen Jeannine en Marie-Thérèse;**

**Mijnheer en Mevrouw G. De Coene-Beeckman
en zoon Marc;**

**De familiën Beeckman, Bontinck, Gillis, Bauters,
BEDANKEN innig voor deelneming en
gebeden.**

Drukk. Haesebeijt - Balegem.