

Gelukkig zij, die in de Heer sterven ; zij verlaten de ellende en de zware arbeid om een eeuwige vreugde te genieten.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

IDONIE BEECKMAN,

weduwe van Mijnheer
RICHARD RASPOET,

geboren te Oosterzele, de 11 augustus 1876
en er godvruchtig overleden de 2 oktober 1960,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Onze Heer Jezus Christus heeft ons de hoop op een blijde verrijzenis geschonken, opdat de belofte van een onsterfelijk leven ons trooste, wanneer de gedachte aan de dood ons bedroeft.

Deze vrouw heeft de goede weg bewandeld, gesteerd door haar kristelijke overtuiging. Met taate wilskracht en kloeke moed bestuurde ze haar gezin en leidde haar kinderen op tot goede kristenen. Onvermoeibaar en rusteloos, bezorgd en bekommerd, werkte zij zich door het leven. Zij bleef steeds opgeruimd en tevreden met haar lot, zelfs midden de kruisen en beproevingen.

Duurbare kinderen, ik dank u voor uw genegenheid, liefde en goede zorgen. Ik heb U zo lief gehad en gij hebt mij gelukkig gemaakt. Uw moeder verlaat U, doch troost u, ik ga bij vader in de hemel, waar wij elkander zullen wederzien.

Duurbare kleinkinderen en familieleden, gedenkt mijn ziel in uw godvruchtige gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Mejuffer Marie RASPOET ;

Mijnheer en Mevrouw Raymond STRIJMEERSCH-RASPOET en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Albert TEMMERMAN-RASPOET en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Armand MEERT-RASPOET en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Jules RASPOET-VAN AUDENAERDE en dochter ;

Mijnheer en Mevrouw Albert RASPOET-DE ROO en zoon ;

Mijnheer Roger UYTTERHAEGEN ;

De Familie BEECKMAN ;

De Familie RASPOET,

gevoelig voor Uw blijk van deelname in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.