

Zijn overlijden treft ons diep, doch wij zullen troost vinden in de herinneringen welke wij over hem bewaren.  
H. Bernardus.



Gedenk in uw vrome gebeden  
de ziel van de heer

## **JULES BEECKMAN**

echtgenoot van

**Mevrouw PAULA DE MOOR**

geboren te Oosterzele de 12 juni 1903 en godvruchtig overleden te Gent, de 12 december 1968 gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Het verduldig dragen van het lijden is de waardigste offerande die men kan aanbieden aan Hem die ons door zijn kruisdood heeft verlost.

H. Franc. Sal.

God zal de tranen drogen zijner uitverkorenen; voor hen zal geen rouw noch smart meer zijn het hemels verblijf is hun verblijf en rust in eeuwigheid. Apoc.

Een leven vol arbeid en zorgen gedragen door liefde voor vrouw en kinderen spijs een gezondheid die niet altijd meewilde, is een schone taak. Wij bidden dat de Heer zijn trouwe dienaar barmhartig ontvange.

Dat hij ruste in vrede.



Zijn echtgenote ;  
Zijn kinderen met hun echtgenoten en  
met hun kinderen ;  
de ganse familie,

danken U om uw deelneming in Kristus.

---

de winter - koster westrem