

VROOM AANDENKEN AAN  
Mevrouw

**Justine Celeste  
BEECKMAN**

Weduwe van de Heer

*MICHEL RENÉ HEYMANS*

Geboren te Denderhoutem op 2 juni 1905 en  
gesterkt met de hh. sacramenten der zieken in  
de Heer ontslepen te Ninove op 7 februari '74.

---

Uit Gods liefde komt elk leven tot stand; maar  
aan de mens schonk Hij het beste; want Hij  
maakte hem naar Zijn beeld en gelijkenis. Zo  
werd die gave van het leven meteen 'n opgave  
voor de mens; nl. te groeien in geloof, hoop  
en liefde tot God.

De dierbare overledene was 'n gelovige vrouw.  
Haar levenstaak was voor haar 'n echte opgave  
die ze vervulde met liefde en trouw. Zij was  
'n goede echtgenote en moeder, die zorg droeg  
voor haar gezin en trachte hen blij en gelukkig  
te maken. Zij was dankbaar om geluk en vreugde;  
maar ook sterk in beproeving en kruis.  
Voor die God liefhebben werkt alles mee ten  
goede.

God, wij erkennen U als 'n God van levenden,  
schenk dan aan uwe trouwe dienaares 'n nieuw  
leven van vrede en geluk bij U in de heerlijk-  
heid van de hemel. Wij vragen U door Kristus,  
onze Heer.

Dierbare kinderen, schoonkinderen en kleinkin-  
deren, hebt dank om alles wat gij voor mij ge-  
daan hebt en geweest zijt. Uw liefde en dank-  
baarheid was mij een bron van groot geluk en  
vreugde binst mijn leven. Nu God mij heeft  
teruggeroepen blijf ik met u verbonden, want bij  
Hem zal ik voor u ten beste spreken.

Om uw gebeden en blijken van deelneming  
danken u:

De families BEECKMAN, HEYMANS,  
REDANT en DE BRABANTER.

---

Begrav. W. Depoorter - Denderleeuw  
Druk. De Wever & Baeyens - Iddergem