

Geloofd zij Jezus-Christus !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI BEECKMAN

echtgenoot van Mevrouw

Adolphine DE ROCKER

geboren te Oosterzele de 11 Januari 1877 en godvruchtig overleden te Westrem, de 8 Juli 1953.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood en al telt hij vele levensdagen, eens is het door God gestelde aantal bereikt.

Het sacrificie dat Gij ons vraagt, o Heer, valt toch zo pijnlijk Eerbiedig buigen wij het hoofd en zeggen wij, met volle onderwerping : Vader, niet onze wil, maar de Uwe geschiede !

De duurzame overledene was een voorbeeldige echtgenoot en bezorgde vader ; - hij leefde met hart en ziel voor zijn kinderen die hij als een kostbare schat aanzag dien God hem in bewaring had gegeven. Zijn gedachtenis zal in zegening blijven.

Bemide echtgenote, God heeft deze nieuwe beproeving als een nieuw kruis op uw reeds zo geladen schouders neergelegd ; aanvaard het met liefde zeggend : «Al wat Gij doet is goed, Heer.»

Mijn bemide kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor al het gene gij voor mij gedaan hebt. Bidt voor mij ; 't is al wat ik u vraag. Weest de troost van uwe blinde moeder ! Van uit de hemel zal ik over u blijven waken.

Bemide bloedverwanten en vrienden, bidt voor mijn zielerust !

Goddelijk Hart van Jezus bekeer de zondaars,
red de stervende, bevrijd de zielen uit 't vage-
vuur. (300 d. afl.)

R. I. P.



De familie BEEKMAN,
De familie De ROCKER,
De familie SERGEANT,
De familie VERSTUYFT,

Danken U van harte voor de gebeden
en blijken van deelneming hun be-
toond in hun rouw.

Uitg. Ch. Braeckman, Westrem.