

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ! »

Vroom aandenken aan

DE HEER

Robert BEECKMAN

**Echtgenoot van Mevrouw
Paula Stephanía VAN DE PUTTE**

Geboren te Oosterzele op 21 november 1919 en na een kortstondige ziekte overleden te Gentbrugge (St.-Jozefskliniek) op 16 augustus 1981, gezalfd met het Sacrament der zieken.

Gepensioneerde N.M.B.S.
Oud-Strijder 1940-1945.

Daags na het heerlijke feest van Maria-ten-hemelopneming, haar « Verrijzenisfeest », is ook de dierbare overledene in de hemelse vreugde en glorie opgenomen. Zoals zij, Maria, haar Zoon Jezus na mocht zeggen : « Het is volbracht », zo vertrouwen we erop dat ook Robert, na volbrachte levenstaak, het loon van de Heer ontvangen heeft. Hij was immers een diepgelovig kristen, een man van eer en plicht, toegewijde echtgenoot en vader, die in werken en zorgen het beste betrachtte voor zijn gezin. Hij zal een grote leegte nalaten, niet alleen bij de zinnen, maar ook op de parochie. Hij was een

van de goede trouwe « Vrienden van de Ankerkerk ». Tot op zijn laatste dagen was hij bekommerd om initiatieven ten bate van de wijkkerk. Zijn eerlijkheid en zorg voor wat hem werd toevertrouwd waren een paar van zijn opvallende karaktertrekken. « Ja, er zijn nog schone, bewonderenswaardige mensen ! » Mochten velen hem als voorbeeld nemen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkind, familie en vrienden, hebt dank voor uw oprechte liefde, uw vriendelijke sympathie, uw waardering en achting. Blijft mij trouw gezenden in uw gebed en uw leven !

Maria, ten hemel opgenomen, bid voor hem.

Mevrouw Paula VAN DE PUTTE
Mejuffer Madeleine BEECKMAN,
De Heer en Mevrouw
Felix BULTINCK-BEECKMAN,
Jongeheer Hans BULTINCK,
De families BEECKMAN, VAN DE PUTTE,
DE BLOCK en VERSCHORIS

**danken U oprecht voor de blijken
van deelneming en gebed.**

Drukk. De As - Oosterzele - Tel. (091) 62 70 01
Begr. J. Wanzele - Oosterzele - Tel. 62 56 47