

God, dat Uw Heilige Wil geschiede !



DUURBAAR EN VROOM AANDENKEN

aan

Mevrouw Irma-Maria BEEL

echtgenote van

Mijnheer Octaaf De Praetere

geboren te Wielsbeke, de 5 oktober 1895 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 26 oktober 1961, gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

ERE-VOORZITSTER VAN DE BOERINNINGILDE
LID VAN ALLE GODVRUCHTIGE GENOOTSCHAPPEN

Over de heerlijkheid en de blijheid van ons familiegeluk is thans een wolk neergedaald die al onze kleine en grote vreugden verduistert: moeders heengaan.

Uit zeer kristelijke ouders geboren beschikte deze edele vrouw over al de kostbare hoedanigheden die de vastheid en de ware liefde van een gelukkige haard vestigen. Haar diepste kenmerk was de onvermoeibare zelfvergeten liefde van haar kristelijk moeder-zijn. Met rotsvast geloof en onwankelbaar betrouwen op God heeft zij in hard labeur haar schoon gezin opgevoed en in stille eenvoud het geluk bewerkt van dezen die haar omringden. Nooit vond zij genoegen in eigen voordeel maar wel in de welvaart van haar kinderen en kleinkinderen: heel haar dagelijkse bedrijvigheid ging op in zorg en kommer voor de haren.

Zware lasten en verdoken kruisen heeft zij gedragen en altijd was zij wel gezind, gesterkt en gesteund door haar betrouwbare kinderlijke devotie tot O.L.Vrouw, die haar waardig heeft gevonden binnengeleid te worden in het Rijk van haar Zoon. Want ook die Zoon had zij lief in de H. Eucharistie, in de veelvuldige H. Kommunie. Zij wist dat Zijn aanwezigheid zon was en licht, moed en opbeuring, sterkte en troost in de wisselvalligheden van het leven.

Moeder is nu van ons heengegaan, doch haar moederlijke zorgen zullen wij blijven ondervinden want ons verlaten kan zij niet... Zij leefde onder ons als een engel van goedheid.

Lieve kinderen, steunt vader in zijn eenzaamheid, behoudt de vrede die wij gesticht hebben. Laat mijn voorbeeld U een richtlijn zijn voor uw verder leven en bidt voor mij.

Dierbare echtgenoot, blijf trouw aan uw geloof en vertrouwen in de goddelijke Voorzienigheid. Wees sterk; weldra zien we mekaar voor eeuwig terug in de Hemel.

Bemide bloedverwanten het gebed blijve ons verenigen; inzonder Gij, mijn Neven-Priesters, gedenkt mij aan het Altaar des Heren.

Onze Lieve Vrouwke, hulp der kristenen, leer ons moedig ons kruis dragen.

Heer Octaaf DEPRAETERE-BEEL,

Heer en Mevr. Gomar MATTON-DEPRAETERE
en kinderen,

Heer en Mevr. Charles DEPRAETERE-DE WOLF
en kinderen,

Heer en Mevr. Adelin DEPRAETERE-DE CLERCQ
en kind,

Heer en Mevr. Roger DHUYVETTER-DEPRAETERE

Heer Raphaël DEPRAETERE,

De familiën BEEL-VAN DE MAELE en DEPRAETERE-VAN DEN AVENNE,

**danken U om uw gebeden en uw bliken van
kristelijke deelneming.**