

†

Dankbaar om een zegenrijk leven keerde naar het
Vaderhuis terug

DE HEER ARMAND BEELAERT

Geboren te Adegem op 26 mei 1903 en zacht ontslapen te Eeklo in de kliniek H. Hart op 8 mei 1974.
Gesterkt door al de hulpmiddelen van onze Moeder de H. Kerk

Voorzitter der Kerkfabriek van Oostwinkel
Voorzitter der plaatselijke Kristelijke Mutualiteit

God onze Heer, wij kleine mensen begrijpen zo weinig van U en van het leven : we dromen alsof alles hier blijvend en onveranderlijk is, tot we plots voor de harde realiteit van pijn en beproeving staan. Dan ervaren we de werkelijkheid waarvan uw Zoon Jezus Christus ons wou bewust maken ; wij zijn geschapen door U om eeuwig te leven voor U en bij U. Uw Zoon verwijst ons naar de weg van het kruis, maar ook naar de verrijzenis tot eeuwig leven. Daarin ligt de troost in onze smart : het éinig houvast Soms zouden we klagen met Martha : « Als Gij hier waart geweest zou mijn broer niet gestorven zijn. » Vermeerder ons geloof en versterk ons vertrouwen, opdat we daar steun vinden zoals Armand het ons heeft voorgeleefd.

Een ongekunsteld man, recht voor de vuist, ten dienste voor iedereen, met zijn gezonde, wijze kijk op leven en gebeurtenissen, sereen zoals heel zijn figuur : rustig zonder uitbundigheid, bezadigd. Zo was Armand ; de betrouwbare steun voor zijn ouders en later voor zijn zusters, die in hem zo onherstelbaar veel verliezen : want in zijn bescheiden eenvoud was hij toch die bevalligende broer.

Gekozen tot Voorzitter van de Kerkfabriek was het zijn sterke betrachting de kerk hersteld te zien : nauwkeurig en vol belangstelling volgde hij al de werken, zelfs van in de ziekenkamer ; van uit de hemel zal hij de voltooiing helpen bewerken en meevieren.

Armand, de parochie verliest in U een vriend van de priesters, een plichtsgetrouw dienaar in de kerk ; draag van hierboven zorg voor onze parochie ; wees de troost van uw zusters in hun pijn.

Familieleden en vrienden, wilt me gedenken in uw gebed.

†

De familiën
BEELAERT en DE BAERDEMAEKER

DANKEN

voor uw blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk. Van Lantschoot, Bellem