

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.

GEDENK IN UW GEBED

DE ZIEL VAN MIJNHEER

ALFONS BEERENS

geboren te St.-Martens-Lierde op 30 maart 1914 en naar het hemels vaderhuis teruggekeerd van uit de kliniek Dr Goffaerts te Zottegem op 21 februari 1969, gesterkt door het sakrament der zieken en voorzien van de Pauselijke zegen in het stervensuur.



De familiën Beerens, Roman,

Faingnaert en D'Hose.

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukkerij DE VOS - St.-Martens-Lierde

Gesproten uit diep kristelijke ouders bleef hij trouw aan het geloof dat hij Gods gave ontving in het Doopsel, en dat hem door zijn ouders werd voorgeleefd. Trouw ook bleef hij aan de grond van zijn vader. Vol werklust en met blij optimisme stapte hij elke nieuwe dag in om in de vrije natuur Gods schepping te dienen en vruchten voort te brengen voor mens en vee.

Samen met zijn broer maakte hij het huis tot een ware thuis en in wederzijdse liefde en dienstvaardigheid wisten zij elkaars leven schoon te maken en gevuld van echt diep geluk.

Mijn dierbare broer Robert, samen hebben wij vreugd en leed gedragen op ons bedrijf en in onze woning. De Heer van het leven riep mij, de jongste eerst terug. Ik dank u om uw oprechte broederliefde en vertrouwen op de steun van uw gebed bij deze beslissende overgang naar het eeuwig leven.

Mijn beste zusters, familieleden en vrienden, dank om uw genegenheid en bereidwillige hulp, vooral tijdens mijn ziekte. Laat ons langs de gemeenschap der heiligen met elkaar contact bewaren: Uw gebed helpe mij voldoen aan Gods rechtvaardigheid voor de tekortkomingen in mijn leven; Mijn voorspraak voor u bij de Heer zal u een hulp zijn om eens opnieuw en dan voor altijd samen te zijn in eeuwige vreugde!

Heer, verleen hem toegang tot uw rijk.