

VADER, UW WIL GESCHIEDDE.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**ALICE BEERENS**

echtgenote van Mijnheer

Jean Baptist DE VUYST

geboren te Godveerdegem op 12 januari 1900, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Opbrakel op 26 juni 1965, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen in Articulo Mortis.

---

Zalig de doden die in de Heer stierven, hun werken vergezellen hen. Stil en eenvoudig was haar leven, getekend met het kruis van de beproeving. Als trouwe echtgenote en ingoede moeder ging haar enige bekommernis naar het welzijn van de haren. In stilte heeft zij gebeden voor hen, elke dag tot de Heer haar God. Om al het goede dat zij deed, zal de Heer haar nu lonen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, troost en steunt elkander in deze beproeving, zoek vooral de kracht om ze te dragen in uw dagelijks gebed. Ik ben U zeer dankbaar om uw genegenheid en toewijding, en om de goeie zorgen tijdens mijn langdurige

ziekte. Van uit de hemel waak ik verder over u allen: God zegene U en beware U in zijn liefde.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U over haar.

†

De familiën

BEERENS-DE VUYST.

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U

Druk. DE VOS