

*Moeder, je was zo kranig,
geen klacht kwam uit je mond
je tranen heb je bedwongen als dusdanig,
je pijnen met een glimlach afgerond.*



TOT BLIJVEND AANDENKEN AAN

ALMA BEERENS

weduwe van Hector DE LEPELEER

*geboren te Parike op 27 februari 1905 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
op 1 augustus 1994,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.*

*De families :
BEERENS, DE LEPELEER,
DE VLEESCHOUWER, STRADIOT
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.*

*Onze duurzame overledene, Alma Beerens,
die we vandaag ten grave dragen was een
diepgelovige en vrome vrouw, een trouwe
echtgenote die steeds haar man in lief en
leed ter zijde stond in zorgen en in
kommer voor gezin en werk, een goede
moeder en grootmoeder begaan om het
geluk en welzijn van haar kinderen en
familie.*

*Bidden we vandaag dan ook vertrouwvol
tot de Heer van leven en dood dat Hij onze
duurzame overledene vergiffenis schenke
voor haar tekorten en haar duizendmaal
belone voor het vele schone in haar leven.*

*Beste kinderen en familie, vrienden en
kennissen en geburen, dank om uw
genegenheid en uw vriendschap. Denk nog
eens aan mij in uw gebeden.*

*Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.*

Namis :zaterdag 24 september om 19 uur.



Groot was haar inzet voor alles,
moge deze verder leven in ons.