

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

## ALOUIS BEERENS

weduwnaar van Mevrouw

IRMA VAN DAHELIE

Geboren te Godveerdegem op 7 October 1866 en godvruchtig overleden te Grotenberge op 24 Oogst 1950, Versterkt door de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk



Van krachten uitgeput, stierf hij in een gezegenden ouderdom, gekomen tot de volheid zijner dagen.

Onvermoeibare werker, vol wilskracht ontzede hij zich geen moeite om zijn talrijk huisgezin groot te brengen. Van hem mag in volle waarheid gezegd worden «Hij heeft zijn brood niet in ledigheid geëten».

Zalig zij, die onberispelijk zijn op hun wegen, die wandelen in de wet des Heren, want zij zullen in eeuwigheid leven en hun vergelding vinden bij God in den Hemel.

Hij heeft een hogen ouderdom bereikt, loon van zijn christelijk leven. Gelaten en onderworpen aan Gods Wil zag hij het uur der dood, waarna hij zo verlangde, naderen en ontving in volle bewustzijn zijn H.Rechten om zo gans gezuiverd voor zijn Goddelijke Rechter te verschijnen.

Duurbare Kinderen, ik laat U in de vrees des Heren; hebt dank voor uw onvermoeide zorgen. Bemint elkander, steunt elkander, blijven wij verenigd door het gebed. Dat de Heer U zegene voor alles wat ge voor mij gedaan hebt. Ik zal U met Moeder indachtig zijn in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. a.

Mijnheer en Mevrouw Jan-Baptist De Vuyst-Beerens en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Romain Van Den Hauwe-Beerens en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Jozef Beerens-Coppens en kinderen;  
Mijnheer Prosper Beerens;  
Mijnheer en Mevrouw René De Pessemier-Beerens en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Achiel Beerens-De Pessemier en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Albert Beerens-Van Muylem en kind;  
De Familiën BEERENS, D'HOKER, VAN DAELE en DE ZUTTER,

DANKEN U van harte voor uw blijken van deelneming.

Druk. — Oct.Schautest-De Keyser, Zottegem