

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. (300 d. afl.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

ANGELIQUE BEERENS

dochter van wijlen Mijnheer Louis Beerens
en van Mevrouw Marie Roman,

geboren te Sint Martens-Lierde, de 11 April 1912,
en aldaar godvruchtig overleden, de 7 April 1954.
Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Mijn jaren zijn heengegaan in langdurige kwelling en lijden. Waarom, o Heer, zo een smart zonder einde, zo een kwaal zonder genezing? 't Was dat het U zo beliefd, doch naar de grootheid mijner beproevingen, hebben Uwe vertroosting en mijn hart vervuld, en thans hebt Gij mijn zuchtend verlangen aanhoord en mij uit de diepe ellende verlost. Uw heilige naam zij gebenedijd. H. Job.

Duurbare moeder, zusters en broeders die door uw medelijden en liefdevolle zorgen zo lange jaren voor mij als engelen van goedheid geweest zijt op mijnen ellendigen levensweg, o ik dank U allen: 't zal mijn zoetste genot zijn 's Heren zegen over U af te smeken. Van uw kant gedenkt U mijn ziel in uwe gebeden: alzo blijven wij elkander beminnen totdat we opnieuw verenigd worden in 't eeuwig Vaderland.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

H. Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Uitg. M. De Vos, Sint Martens-Lierde.

De Familien BEERENS, ROMAN,
FAINGNAERT, D'HOSE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.