

Het leven is het leven waard
al denkt men soms, dat 't beter kon...

†

Dankbaar aandenken aan
mevrouw

BERTHA BEERENS

weduwe van de heer
Odon Vandevoorde

geboren te Everbeek op 17 mei 1897
en overleden in de Sint-Franciscus-
kliniek te Opbakel op 4 juni 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

De families

Beerens, Vandevoorde,
Vanlierde en Vanwymeersch
danken u van harte voor uw gebeden
en uw blijken van oprechte deelneming.

Heer God, wij danken U, dat Gij ons
een zo goede moeder gegeven hebt.
Wij beminden haar zo vurig in dit
leven. Zij heeft zich volledig geschon-
ken voor haar gezin.

Van krachten uitgeput, stierf ze in een
gezegende ouderdom. Die jaren zijn
een erekroon, indien ze op de weg
der deugd gedragen worden.

Mijn liefste kinderen en kleinkinderen
heb dank voor uw genegenheid en
liefdevolle zorgen en de vele gelukkige
jaren die wij hebben mogen doorbren-
gen - uw geluk was het mijne. Troost
U met de gedachte dat we eens in het
hemels Vaderhuis zullen verenigd wor-
den. Zelfs de dood kan geen banden
van genegenheid breken.

Beste familieleden en vrienden, vaart
wel en schenkt mij nog een vurig
gebed.