



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

**Bertha, Germaine BEERENS**

Weduwe van de heer Alfred MORREELS.

Geboren te Sint-Maria-Lierde

op 24 december 1910

en godvruchtig overleden in het

A.Z. St.-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem

op 13 december 2001, gesterkt door het

H. Sacrament der zieken.

*Lid van de KBG Lierde.*

De namis zal opgedragen worden

in de St.-Martinus kerk te St.-Martens-Lierde

op zaterdag 26 januari 2002 om 18 uur.

*Je lag daar zo stil, je zei niets meer.*

*Elke dag zagen we de weg naar het  
einde korter worden.*

*De greep verzwakte, het hart werd moe.*

*Het was hard om meemaken,  
dat hopeloos gevecht tegen de  
dreigende dood.*

*Met al zijn kracht klopte je sterke hart,  
tot het moegestreden, de strijd  
beëindigde en zich gewonnen gaf.*

*Bedankt mama, mémé, grote mémé,  
voor het leven en al het goede dat jij  
voor ons gedaan hebt.*

*We hielden zoveel van jou.*

*Je laatste glimlach staat diep in ons  
hart geprent.*

*Ga nu maar gerust ma, het strijden is  
voorbij, wij zullen verder voor elkaar  
zorgen en pa zal op je wachten,  
samen met Elfri, uw eerste kleinkind  
die je zo graag zag, uw zus Maria  
en alle dierbare familieleden die u  
voorafgingen.*

Kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen danken u  
voor uw blijken van medeleven.

