

"In eeuwig aandenken zal de rechtvaardige zijn!"
[Psalmen.]

†

VROOM AANDENKEN

AAN MEVROUW

CLARA BEERENS,

weduwe van Mijnheer

JULIAAN TIMMERMAN,

geboren te Oosterzele, op 22 oktober 1906

en er godvruchtig overleden op 13 juni 1969,

gesterkt door de Genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

De Heer heb ik lief, want Hij hoorde mijn smeken;
Hij luisterde naar mij, toen ik riep, toen de strikken
van de dood mij omknelden. (Psalm.)

Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus-
Kristus, die in zijn grote barmhartigheid door de op-
standing van Jezus-Kristus uit de doden, ons deed
wedergeboren worden tot een levende hoop.

De dierbare overledene leefde van haar diep geloof
en vertrouwen op God. Aan menselijke troost en steun
had ze minder behoefte, zodat eenzaamheid en alleen
zijn voor haar geen moeilijkheid was. Toch hield ze
veel van haar pleegzoon en familie. Wie goed is voor
de anderen kan ook rekenen op Gods goedheid en
erbarmen. Gelouterd door haar ziekte was ze bereid
bij O. L. Heer haar echtgenoot te gaan verwoegen.

Dierbare Familie, hebt dank voor uw zorgzame ge-
negenheid. Moge O. L. Heer er U voor zegenen en ons
allen verenigen in zijn vaderlijke liefde.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U!

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

†

De familie BEERENS;
De familie TIMMERMAN;
De familie VAN HERREWEGHE;
De familie SERGEANT,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.