

Gezondheid, kracht en adem worden door de dood vertrappeld. Alleen deugden en goede werken bloeien aan de overkant van het graf.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mejuffer

**Elza, Margareta, Annania BEERENS**

geboren te Parike op 19 maart 1903 en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscus-kliniek te Brakel op 27 februari 1974, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Met de eenvoud van onze stille landelijke mensen heeft deze overleden vrouw midden van haar huisgenoten geleefd.

Door de ijver voor het werk en het volbrengen van haar kristelijke plichten heeft zij haar levensopdracht hier in deze wereld vervuld.

Enkele weken geleden heeft de ziekte deze sterke vrouw totaal machteloos gemaakt.

Met kristene gelatenheid heeft zij deze beproeving aanvaard als een middel om zich meer en meer van het aardse te onthechten en zich zo des te beter voor te bereiden op het grote ogenblik dat de Heer zijn dienaar tot Zich zou roepen.

Verlost van de ellende van deze wereld kan ze nu genieten van het eeuwig geluk.

Dierbare broers en zusters, hebt dank voor uw vertroostende bezorgdheid tijdens mijn ziekte. Weest mij thans indachtig in uw gebeden. Tot weerziens in de hemel.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families BEERENS-DE VLEESCHOUWER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Van der Geyst, Everbeek