

Ik weet mij gelukkig in leven en dood.
Steeds hoop ik goedheid van God te onder-
vinden; God zal mijn hoeder, mijn veilig-
heid zijn, Hij zal een steun en een trooster
mij wezen.



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Emiel, Gilbert BEERENS

Geboren te Parike op 14 oktober 1906 en er
schielijk overleden op 4 februari 1986,
voorzien van het H. Oliesel.

Geen mens kon vermoeden dat de dood voor
deze dierbare overledene zo nakend was.

Zijn laatste gebed, kort voor zijn heengaan,
was wellicht een toegaan naar God in ver-
trouwen en volledige overgave.

In die geest had hij als diepgelovig en
godsdienstig man toch altijd geleefd.

Hem wacht nu de beloning die beloofd is
voor wie in de Heer geloofd hebben en Hem
tot het einde toe trouw gebleven zijn. De
engelen zullen hem begeleiden naar het Va-
derhuis.

Dierbare zusters, nog is de wonde van de

dood van Georges niet geheeld en de Heer
heeft mij nu uit uw midden weggeroepen.
Vooral voor U, mijn zuster, met wie ik
samenwoonde, is de beproeving zwaar. Alleen
de hoop op het eeuwig leven kan een troost
zijn!

Bidt daarom voor mij opdat wij eens allen
zouden mogen verenigd zijn in de hemel.

De families

BEERENS, DE VLEESCHAUWER,
danken U.

Namis : donderdag 27 februari 1986.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakei
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakei