

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.



In de vrede van Kristus
moge rusten de ziel van

JUFFROUW

EMMA BEERENS

geboren te Nederbrakel op 12 december 1889
en godvruchtig overleden te Oosterzele
(Scheldewindeke) op 15 februari 1978,
in het rustoord « De Zilverlinde ».
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Grote beproevingen heeft onze dierbare overledene in haar leven gekend, maar steeds heeft ze met groot geduld haar kruisen gedragen. Dankbaar om de tedere zorgen waarmee ze dag en nacht werd omringd is ze nu stil en met groot geloof van ons heengegaan.

Bidden we dat God haar nu opneme in het hemels Vaderhuis en haar nu voor altijd de eeuwige glorie laat aanschouwen. Moge de goede God haar vergeven wat ze misdaan heeft en haar honderdvoudig lonen om het vele schone in haar leven.

Beste vrienden en allen die mij van dichtbij hebben gekend, bidt God dat Hij mij genadig weze.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families BEERENS en DE CLERCO,
danken voor de kristelijke deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel