



Gedenk in uw vroom gebed

de Heer

Franz - Jozef B E E R E N S

weduwnaar van Mevrouw
GABY VAN DER LINDEN,

geboren te Nederbrakel op 14 oktober 1892
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Brakel op 20 september 1974,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het is een schoon ding, een goed mens
te zijn.

Onze dierbare overledene, hij was een goed
mens.

Zijn geluk was het : te helpen waar nood
was.

Als een gouden draad vinden we het door-
heen zijn lang schoon leven.

Allen die hem gekend hebben, en dat zijn
er ontelbaar vele, zullen dit volmondig ge-
tuigen.

Nooit aflatend bekommerd om de vele no-
den, stond zijn huis en zijn hart open in
volle gastvrijheid voor de vele goede vrien-
den die maar nooit tevergeefs beroep op
hem deden en steeds weer mochten ervaren
hoe waar het was dat vriend en gast voor
hem geen last waren maar welgekomen broers
en zusters in de Heer. Begaafd met een in-
geboren rechtvaardigheidsgevoel, maar teder
als een bloem uit Gods weelderige tuin, werd

hij beproefd en gelouterd door de harde da-
gen van het leven. Steeds vond hij opnieuw
rust en steun tot schoonmenselijkheid in zijn
veelvuldig gebed, want diepgelovig als hij
was, bleef hij met hart en ziel trouw aan
zijn geloof. Eigen tegenslagen vergetend, was
en bleef hij begaan met het wel en wee
van zijn geliefde zuster, met het wel en
wee van Kerk en Volk, met het wel en wee
van zijn medemensen in de parochie en er-
buiten, tot zelfs in de verre missielanden.

Onverwacht is de Heer hem komen halen,
maar niet onvoorbereid, zodat hij vol ver-
trouwen mocht bidden : Heer, in Uw handen
beveel ik mijn geest.

Dankend willen we tot de Heer bidden om-
dat we met deze ingoede man een eind
weegs zijn mogen gaan. Ja, danken we de
Heer voor dit schone leven en bidden we
dat Gods heilige engelen hem nu geleiden
naar het hemels Vaderhuis.

Dierbare zuster, dank u om het vele schone,
dank u om het geluk dat wij samen mochten
belevén ook in de avond van ons leven. Zoek
verder uw troost en steun in vertrouwen bij
de Heer en vergeet mij niet in uw vrome
gebeden. Ook u allen, dierbare familie, goede
vrienden en kennissen zeg ik van harte dank
om uw trouwe genegenheid en uw attentie-
volle vriendschap. Denkt ook gij allen nog
af en toe eens aan mij in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families BEERENS, VAN DER LINDEN,
DE CLERCO, DE COOMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel