

†

In onze kristelijke hoop bidden wij voor

MEVROUW  
Hilda BEERENS

weduwe van Albert FLAMAND,

geboren te Everbeek op 18 oktober 1894 en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel op 8 augustus 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken.

---

Zacht is de overledene in de Heer ontslapen. Gods Wil heeft zich aan haar voltrokken. Ze is zo gerust heengegaan naar de Heer toe. Ze wist dat ze goed zou ontvangen worden want ze had liefde betoond aan andere. Voor haar evenmens was ze goed en behulpzaam geweest.

Mijn geliefden en gij allen die mij dierbaar zijn, bidt voor mij, opdat ik na het leed van de laatste tijd, de vreugde moge ervaren van een gelukkiger leven bij de Heer.

Mijn vrienden en burens, ook U zeg ik dank voor wat ge voor mij hebt gedaan en geweest zijt. Vergeet mij niet in uw gedachtenis en gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families

BEERENS, VANLIERDE, FLAMAND,  
SADONES,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek