

Het lijden uit Gods hand aanvaard, is de zekere weg naar de Hemel.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Irma - Madeleine BEERENS

dochter van

Richard en Leonie VAN DER HEYDEN

geboren te Ste Maria-Lierde, de 19 Oogst 1914.
en er godvruchtig overleden
de 27 December 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Het leven van elke mens is kort en vol ellenden. In zijn oneindige wijsheid en liefde tot allen kiest God soms iemand uit in wiens leven die waarheid zeer sterk doorkomt, opdat wij allen met ons ogen zouden zien dat alle aardse goederen vergaan en alleen de Hemel het blijvend Vaderland is.

Omdat zij welgevallig was aan God, daarom moest zij door het lijden beproefd worden. Als goud in de smeltoven heeft God haar beproefd en als een aangenaam brandoffer aanvaard.

Madeleine kende veel leed en pijn in haar leven, maar echte christene, heeft zij samen met de Goddelijke Meester, haar kruisweg tot het bittere einde volbracht. Zij kon "ja" zeggen op al wat God haar vroeg. Zij had zulk goed hart, alles was haar goed. Zulke zuivere bloemen plukt God het eerst om eeuwig in zijn tuin te bloeien.

Duurbare Ouders, ik dank u omdat gij mij het leven hebt gegeven, ik dank u voor al uw zorg en kommer, voor het oneindig vele dat gij voor mij hebt gedaan, want gij hebt u voor mij nooit iets ontzien. Ik zocht om u dat al toch door iets te vergelden, maar ik kon zo weinig doen. Nu bij de Heer bid ik voor u dat Hij het doet voor mij.

Duurbare broer en zuster, ook aan u oprechte dank voor uw genegenheid en zorgen, vaartwel en tot weerziens in de Hemel.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De familiën BEERENS en VAN DER HEYDEN.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.