

Herken, Heer, Uw schepsel; gun haar de vreugde van Uw aanschijn. (Rit.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**JOSEPHINE BEERENS**

weduwe van Mijnheer

**Antoine Soisson**

geboren te Parike, de 15 september 1886, en  
overleden te Everbeek, de 17 februari 1963,  
versterkt door de HH. Sacramenten en de  
Apostolische Zegen.

De dierbare Overledene was een voorbeeld van geloof en zedigheid en van een zeldzame godsvrucht.

Geboren in een diep-kristelijke familie woonde zij iedere dag de heilige Mis bij, ondanks zware moeilijkheden. Zo dikwijls mogelijk naderde zij tot de HH. Sacramenten. En toen zij, op haar ziekbed, het Rozenhoedje niet meer kon bidden droeg zij het als een sieraad.

Ook op haar was het woord van de Apostel toepasselijk: «Door veel bekommernissen moeten wij het Rijk der Hemelen binnengaan!» Zware beproevingen waren het verlies van haar geliefde Echtgenoot en van haar zuster. Smartvol waren haar laatste levensmaanden.

Opvallend was het hoe stichtend en klaar bewust zij de laatste HH. Sacramenten ontving. Hoewel ze uiterlijk dan veel beter scheen, maakte zij een klare toespeling op haar aanstaande overlijden.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, dierbare Naastbestaanden, ik dank U voor uw zorgen en warme, weldoende genegenheid! Bemint elkander teder en innig dit is mijn vurigste wens. Moge het trouw gebed voor malkaar het blijvend liefdebewijs zijn, dat ons samenbinde in afwachting van het blijde wederzien bij de Heer!

Heer, geef Uw dienares, de eeuwige Rust!  
En dat het eeuwig Licht haar verschijne!

De familiën **BEERENS-CORTHALS** en  
**SOISSON-WITTENBERG**  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.