

Die sterft in gehele overgeving aan Gods H. Wil,  
sterft de dood der Heiligen. H. Alph.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**LOUIS BEERENS**

echtgenoot van Mevrouw

**Marie-Constance Roman**

geboren te St. Martens-Lierde, de 17 Juni 1867, en er  
godvruchtig in de Heer ontslapen, de 7 Juni 1953,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Opgevoed van zijn kindsheid af in de vrees des  
Heren, betrad hij gans zijn leven het pad zijner ge-  
boden.

Hij was een toonbeeld van goedheid, deugd-  
zaamheid en verduideligheid. Ook was hij bemind  
van God en van de mensen. Zijn dood is stichtend  
geweest gelijk heel zijn leven. Hij heeft de dood  
met een gerust gemoed zien naderen en deze zal  
voor hem een bron van geluk en het begin van een  
beter leven zijn. Prov.

Duurbare Echtgenote, beminde Kinderen en  
Kleinkinderen, de goede God heeft mij een lang  
leven geschonken, maar ook dat is als rook voor-  
bijgevlogen. Ik heb getracht door mijn noeste  
arbeid de Heer na te volgen, die ons het voorbeeld  
van de arbeid heeft gegeven en heb voor uw welzijn  
gewerkt. Volgt mijn voorbeeld en de lessen die ik  
U gegeven heb. Bemint Moeder al de dagen van  
haar leven en bidt veel voor mijn zielezaligheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Uitg. M. De Vos, St. Martens-Lierde

De Familiën BEERENS, ROMAN,  
FAINGNAERT, D'HOSE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.