



GOD IS LIEFDE

Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven, ook al is hij gestorven. (Jo. 11,25)

God zoeken is zich door God laten vinden. Kiezen voor God is beseffen dat men gekend en bemind wordt vanuit de overzijde van ieder menselijk vermoeden.

Dit aandenken is een uitnodiging om te bidden voor

LUC BEERENS

Geboren te Opbrakel op 28 mei 1954.
Door een smartelijk ongeval
in Gods eeuwige vrede opgenomen
te Sint-Gillis-Waas 13 mei 1983.

Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Zolang we leven, leven we voor de Heer, en sterven we, dan sterven we voor de Heer. Of we leven of sterven, de Heer behoren wij toe. (Rom. 14,7-8)

Dank voor je gebed en christelijk medeleven.

De families BEERENS - BAUWENS.

De kleurrijke bloemen bloeiden open, de vogels zongen hun mooiste lied, alles was een teken van nieuw leven. Jij was op weg om die mooie bloemen te schikken en zo anderen gelukkig te maken, de Heer ter ere.

Jij was zo vol goedheid en liefde, aandachtig voor anderen, eenvoudig en blij, graag tot dienst bereid. En plots kwam de Heer u roepen in uw dienstbaarheid.

De maat van de jaren u uit Gods Vaderlijke Hand geschonken, begrijpen we niet, of het moet zijn dat wie de eeuwige vreugde bij God binnengaat, nooit te vroeg komt, maar steeds te laat.

Vandaag zijn we hier rond de Heer bijeen om u op uw laatste tocht te vergezellen. Wij willen vooreerst de Heer danken voor al de weldaden die Hij door uw toedoen heeft verricht. Uw dienstbaarheid was het mooiste teken van het weldoend rondgaan van de Heer onder ons.

Lieve ouders, familie en vrienden, van ganser harte dank ik u allen voor de liefde en de steun die ik bij u mocht ondervinden. Blijf in liefde met elkaar verbonden en wees ook gij de Heer dankbaar voor al het schone dat we samen mochten beleven.

Bid voor mij, ik zal ook voor u bidden, opdat wij samen bij de Heer mogen zijn in Zijn eeuwige vreugde, waar geen scheiding meer mogelijk is.

Vrienden blijf mij gedenken.