

Ik heb de goede strijd gestreden. St Paulus



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MALVINA BEERENS

echtgenote van Mijnheer

Victor Dewolf

geboren te Everbeek, de 24 oktober 1874 en
overleden te Brussel (Uccle Stalle), de 7 mei
1958, versterkt door de HH. Sacramenten.

De eerste genade, die de mens ontvangt, is een
Moeder te hebben naar het Hart van God!

Kard. Pie.

De Overledene was een doorbrave vrouw van
de oude stempel: oprecht en eenvoudig, werk-
zaam en godvrezend. Haar gedachtenis verdient
in eer gehouden te worden.

Zij zelf bewaarde trouw de nagedachtenis van
haar Echtgenoot. Als Moeder was zij begaan met
het geluk van haar Kinderen en Kleinkinderen:
wanneer zij, reeds bejaard, nog op het veld
werkte, bad ze in alle stilte voor hen!

Het woord van O. L. Heer: «Zalig zij die dorst
en honger hebben naar de gerechtigheid» mocht
op haar toegepast worden. Daarom moeten wij
niet ongerust zijn, naar de raad van de H. Gre-
gorius, over haar afscheiden dat betrekkelijk on-
verwacht was: Wie goed geleefd heeft sterft goed

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Bloedver-
wanten, de Meester heeft mij nogal plots geroe-
pen toen ik ver van U verwijderd was. Gaarne had
ik U een laatste maal willen groeten en Zegenen.

Gaarne breng ik echter dit offer voor uw aller
welzijn.. Een Moeder is tot alle offers bereid..

Volgt trouw de kristelijke voorbeelden van uw
Ouders! Bidt voor hen. Bemint ook elkander
vurig!. Samen met Vader zal ik ook voor U bid-
den.—Vaartwel! Dat de goede God U Zegene en
U beware in afwachting van het blijde wederzien
voor altijd.

Jesus, Maria, Jozef, dat Uw Dienares, Malvina,
in Uw gezelschap in vrede ruste, 100 d. afi.

De familiën BEERENS-DEWOLF en
RAMSDAM-DECLERCQ
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.