

"Moge zij eeuwig leven in de vrede met Kristus!"

†

VROOM AANDENKEN
AAN MEVROUW

MARIA BEERENS,

echtgenote van Mijnheer

ROBERT GILLIS,

geboren te Oosterzele, op 17 januari 1905
en aldaar godvruchtig overleden op 22 september 1970,
gesterkt door de Genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Wij kristenen zijn geplaatst onder de wet van geloof,
hoop en liefde; we moeten uit de diepte van ons leed
onophoudelijk opzien naar de oneindige goedheid van
de Zaligmaker.

In groot geduld heeft de dierbare overledene de
lijdensklek tot de bodem toe leeggedronken. Een
lange en naar het einde toe zeer drukkende ziekte
heeft zij als haar kruis moeten dragen. God heeft haar
echter niet verlaten: zij doorstond de heproefing met
behulp van Zijn genade. — Nu wordt haar lijden
bekroond.

Neem, o Heer, uw dienares op in uw Rijk. Moge zij
daar haar Verlosser van aanschijn tot aanschijn aan-
schouwen, geplaatst in de eeuwige, onvergankelijke
liefde van de hemelse Vader.

Dierbare Echtgenoot en Kinderen, ik dank U voor uw
zo toegewijde zorgen en uw genegenheid. Wie vader
en moeder eert, wordt door de Heer gezegend.

Vaartwel en blijft moeder gedenken in uw gebed en
herinnering.

H, Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 09/705619

†

Mijnheer Robert GILLIS ;

Mijnheer en Mevrouw

Maurice DE DIJCKER-GILLIS en dochter ;

De Familie BEERENS ;

De Familie GILLIS ;

De Familie VAN HERREWEGHE ;

De Familie JANAERT,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.