

Niets dan liefde gaf ik aan de Lieve Heer
Hij zal mij met liefde belonen.
(woorden van de H. Theresia.)



Vroom aandenken aan

MEJUFFROUW

MARIA BEERENS

Geboren te Nederbrakel op 18 dec. 1893
en godvruchtig overleden te Opbrakel
op 27 oktober 1970, versterkt door Kristus
in zijn HH. Sacramenten.

Zij was lid van verscheidene godsdienstige
genootschappen en bestuurslid van
de C. M. B. V.

Bij het stille verscheiden uit dit leven, Heer, dank
ik U, in alle oprechtheid, om al de genaden die ik
van U mocht ontvangen; ik dank U om dit lange le-
ven in ons grote huis, dat voor mij een hemeltje op
aarde is geweest en waarin ik tronen mocht als een
koningin;

Ik dank U om de warme genegenheid die ik van U,
zuster, broer en schoonzuster mocht ondervinden
en de ontelbare uren van geluk die mijne familie-
leden en echte vrienden mij hebben gegeven.

Mijn leven heeft wel kommer en lijden gekend maar
immer heb ik onversaagd op U vertrouwd; in kristen
eenvoud heb ik getracht in alles mijn best te doen;
Dag en nacht heb ik gebeden en in de mate van
mijn zwakke krachten gepoogd U trouw en edel-
moedig te dienen.

Zegen Heer, mijn zuster, mijn broeder en schoon-
zuster die mij zo gelukkig hebben gemaakt. Zegen
mijn familieleden en alle vrienden die mij hebben
goed gedaan.

Vóór drie jaar kwam de dood, maar toen is hij voor-
bij gegaan... Op het feest van de kleine Heilige
Theresia, die ik gans mijn leven zo heb vereerd,
ben ik op mijn ziekbed gegaan en nu word ik ten
grave gedragen op de vooravond van Allerheiligen
als een teken van mijn opname in Gods eeuwige
Goedheid.

Zalig de barmhartigen, zij zullen barmhartigheid
verwerven.

De familie dankt U van harte voor uw ge-
beden en blijken van deelneming.

Herfra Bogaert Meerbeekstr. 80 Nederbrakel