



PAX

Op het feest van het H. Hart (8 juni) van het jaar 1956, is te Steenhuize-Wijnhuize voor de Heer, haar Schepper en Vader, zachtmoedig verschenen de ziel van

Mevrouw Maria-Emma Beerens

Ze was weduwe van

Mijnheer Charles Van Den Bossche

geboren te Godveerdegem, op 16 december 1878, en tijdig ontving ze de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Ten paradijze geleiden U de Engelen ; bij uw aankomst nemen de martelaren U op en geleiden U in de heilige stad Jerusalem. Moge het koor der Engelen U ontvangen en met Lazarus eens zo arm, moogt gij de eeuwige rust vinden.

« Ze vond op haar wegen geen bloemen gestrooid... » Die woorden uit het lied mogen zeker van haar gezegd worden. Ze verloor vroeg haar man. Haar dagen waren vol van zorg en kommer en de ziekte van haar oude dag was nog haar zwaarste kruis. Maar doorheen dit harde leven en dank zij haar groot geloof bezat ze een moederlijk hart voor de mensen. Ze hielp waar ze kon, zonder berekening. God had haar een fijne opmerkingsgave geschonken om de nood te zien en haar op de juiste plaats gesteld om te kunnen helpen.

Door haar innig gebedsleven en veelvuldig ontvangen van de H.H. Sacramenten was ze gerijpt voor den hemel. Jezus wilde haar dan ook bij zich op het feest van zijn Liefde.

Beste familie en vrienden, blijven wij in liefde en gebed verenigd ; hebt dank vooral gij, mijn dochter Paula, die dag en nacht om mij bekommerd waart. Samen met vader zal ik om uw geluk bekommerd zijn.

Heer, schenk haar de rust, die de wereld niet geven kan, de rust van de vrede.

De Familien **BEERENS, VAN WYNENDAELE,
VAN DEN BOSSCHE, GAUBLomme,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.

Uitg. Hyp. De Croo, Steenhuize.