

Het lijden van deze wereld kan niet opwegen tegen de toekomstige heerlijkheid, die ons zal geopenbaard worden, Rom. 2.

† BID VOOR DE ZIEL VAN

Mejuffrouw

Marie Alix Hortense BEERENS

geboren te Godveerdegem, op 21 oktober 1884 en zachtjes in de Heer ontslapen te Steenhuize-Wijnhuize, op 31 januari 1971, gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Wie kan ons beschutten tegen de dood? Wie kan het uur van scheiden voorzien? God alleen weet het uur en de manier van ons heengaan, want Hij is de Meester van leven en dood.

God had de dierbare overledene bedeed met rijke gaven naar ziel, geest en hart. Zij was eenvoudig en vol toewijding, vriendelijk en voornaam in haar omgang met de evenmens, steeds bereid om te helpen. Zij bezat een groot geloof en degelijke godsvrucht, waardoor zij de huidige schommelingen en aanpassingen op gebied van godsdienst en beleving, naar juiste waarde wist te schatten. Plots echter werd zij uit dit leven weggenomen, niet onvoorbereid. Haar voorbeeldig kristelijk leven, haar goedheid voor de evenmens, blijven een kostbare zalving bij dit tragisch scheiden.

Dierbare nicht, voor u is mijn heengaan 'n harde beproeving. Wij hoopten nog vele jaren samen gelukkig te zijn. Dank voor uw goedheid en zelfvergeten zorgen. Bij God wacht ons een vreugdevol weerzien. Bid voor mij.

Dierbare zuster en familie, dank voor uw genegenheid. Aan allen vraag ik een vurig gebed.

De 4 akten voor de overledene.

Dr. Van Nieuwenhove, G'bergen

Mevrouw COLLIN-BEERENS,

Mejuffrouw Paula VAN DEN BOSSCHE,

De familiën BEERENS en VAN WYNENDAELE,

haar zuster :

haar nicht ;

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.