



Omdat wij allen zoveel van haar hielden en omdat wij geloven in het Eeuwig Leven, is dit een vroom en dankbaar aandenken aan

MEVROUW

MARIA, IRMA BEERENS

echtgenote van de Heer

OMER VAN DAMME

geboren te St-Maria-Lierde, op 7 oktober 1895 en godvruchtig overleden te Zottegem, op 7 november 1973, versterkt door de sacramenten der zieken en de pauselijke zegen.

Woorden zijn broos en klein. Er is iemand van ons heengegaan: een echtgenote, een moeder, een grootmoeder, een dierbare. Voor elk verlies schieten woorden tekort.

Maar ondanks ons verlies, denken wij blij terug aan jou, Meno, zoals we je in onze familiekring steeds noemden, omdat je zo'n braaf mens was.

Telkens weer was je bekommerd om je echtgenoot en je kinderen. En je kleinkinderen, je hield zo van hen! Wij hebben veel goeie jeugdherinneringen van jou bewaard. Altijd stond je voor ons open om ons te vertroetelen, om geduldig naar ons te luisteren of om ons te helpen. Je was een sterke vrouw. Je hebt veel gewerkt. Je was steeds bereid tot alles, als het maar kon bijdragen tot het welzijn en geluk van allen die om je heen leefden. Je bent veel ziek geweest maar

elke keer heb je het leed overwonnen en heb je de pijn verzwegen omwille van hem, omwille van ons.

Dank je, Meno, voor dat schone voorbeeld van eenvoudig leven en plichtsgetrouwheid; dank je voor je liefdevol leven als echtgenote, en je leven van overgave als moeder, als grootmoeder, als vrouw. Dank je dat we jou mochten ontmoeten.

Liefste echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, dank je om je liefde. Bewaar steeds mijn beeld in je hart. Vandaag ben ik van jullie weggegaan maar er komt een dag waarop we weer samen zullen zijn. Aan allen nogmaals dank.

De Heer Omer VAN DAMME,

De Heer en Mevrouw Albert COESSENS-VAN DAMME Germaine en kinderen,

De Heer en Mevrouw Oscar DE FEYTER-VAN DAMME Hélène en kinderen,

De families BEERENS, DE BLEEKER, VAN DAMME en VAN HOORDE,

danken om uw medevoelen.