

Zij ruste in Kristus, in den Vrede.

(Liturgie).

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS

aan Mevrouw

Marie-Philomena BEERENS

echtgenoot van Mijnheer

RENÉ LIEDTS

geboren te Sottegem, den 15 Maart 1881 en aldaar godvruchtig overleden, den 22 November 1946, gestorvt door al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van den Vrouwenbond van het H. Hart, en verschillende godsdienstige Genootschappen.

De duurzame overledene was eene godvreezende en rechtschapen vrouw die van haar kindsheid af den weg der deugd bewandelde en nooit heeft verlaten.

In den huiselijken kring was zij een voorbeeld van bezorgdheid, van zelfopoffering en van teedere liefde eene oprechte christene echtgenoot en moeder.

Zij is ziek geworden en niemand kon haar hulp brengen. In haar lijden heeft zij tot U, o Heer, haren toevlucht genomen; in stil gebed vond zij de kracht om met geduld en gelatenheid hare kwellingen te dragen. Bij het naderen der dood, behield zij den vrede des harten en bereidde zij zich om heilig te sterven.

Heer, Gij hadt ze ons gegeven om ons geluk uit te maken. Gij eischt ze ons weder: wij geven ze U zonder morren; doch met het hart van droefheid overstelpt.

Duurbare echtgenoot, uit uwe armen is mijne ziel ten hemel gestegen. Heb goeden moed, God zal met u zijn.

Mijne welbemindde kinderen, gij hebt mij teederlijk bemind en mij liefderlijk verzorgd. Ik dank en ik zegen u. Blijft God vreezen en op Hem betrouwen. Bemint uwen vader en houdt hem in eere al de dagen van zijn leven. Bidt samen voor de rust mijner ziel. Gij ook, mijne bloedverwanten en vrienden, vergeet mij niet in uwe gebeden. Eens zullen wij elkander wederzien bij God in den Hemel, om nooit meer gescheiden te worden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid 300 d. afl.

Druck. C. Melckebeke-D'Hollander, Hoogstr. 3, Sottegem

Mijnheer René LIEDTS,
Mijnheer en Mevrouw Robert LIEDTS-HANOCO,
Mijnheer en Mevrouw Leon LIEDTS-BUYCKX,
De familieën BEERENS, LIEDTS, DE SCHRUIVER en VAN
DER MASSEN

danken innig om uwe gebeden en blijken
van deelneming.