

†

Bid voor de zielerust van Mevrouw

**Maria, Zulma BEERENS**

echtgenote van de Heer

**Gaston HAILLEZ,**

geboren te Everbeek op 23 september 1905 en er godvruchtig overleden op 26 november 1980. gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

---

Heer, wij zijn diep bedroefd, ons hart is gebroken, wij moeten vaarwel zeggen aan een lieve en goede moeder. Haar blijvende liefde, haar stille en volhardende zorg en zelfgave, haar geloof en gebed hebben in ons hart een aandenken gegrift, dat ons het verlies zeer sterk doet aanvoelen maar tevens een gezegend aandenken blijft.

Beminde echtgenoot, de dood ont-rukte mij aan U. Dank voor uw schone liefde mij betoond, maar heb moed en vertrouwen op Hem die U

de nodige sterkte kan geven in deze beproeving.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft vader omringen met uw schone liefde; vanuit de hemel blijf ik over U waken en dank voor al de zorgen en genegenheid mij betoond.

Familieleden en vrienden, bidt veel voor mij en bewaart mij een genegen gedachtenis.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families Beerens, Haillez,  
Serlippens, Vercleyen,

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel