



*Heer, Gij zijt verheerlijkt
en ten hemel opgenomen.
Laat ons U volgen in geloof en liefde.*

Dankbaar gedenken wij

Zuster Placide
Delphina, Margriet Beerens

Zij werd geboren te Haaltert
op 5 november 1911.

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie van
de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van
Deftinge op 14 maart 1936.

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede te
Deftinge op 16 mei 1999.

Danken voor uw gebed
en uw bliken van deelneming:

Eerwaarde Heer S. Marchand, algemeen directeur.
De algemeen Overste en de Zusters van de Heilige
Vincentius a Paulo van Deftinge.
De families Beerens - Rijmen.

Kort na het feest van O.L.Heer Hemelvaart heeft zuster
Placide ons verlaten om te delen in de volheid van de
Verlossing.

Eenvoud en liefalligheid tekenden de zuster in haar
meer dan zestig jaar kloosterleven te Deftinge.
Zuster Placide, je was er je wellicht niet van bewust dat
zoveel mensen echt van je hielden:

je familie met wie je een blijvende band van sterke
genegenheid mocht ervaren,

je oversten en medezusters die je waardeerden om
je voorbeeldig kloosterleven, om de vele
attenties die je iedereen zo graag bewees,
om je vriendelijkheid en je dankbaarheid,

het personeel met wie je zoveel jaren samenwerkte
in het internaat,

de leerlingen-internen die na jaren nog met veel
sympathie terugdachten aan je moederlijke zorgen.

Zuster Placide, je hield van iedereen. Iedereen hield van
Jou. Mocht je nu ervaren dat ook de Heer je innig lief
heeft en mocht Zijn vreugde voor altijd jouw deel zijn.
Daarvoor bidden we:

Heer God
geef uw heerlijkheid,
Uw toekomst en Uw trouw aan zuster Placide.
Laat haar, levend bij U, waken over ons
tot wij elkander voor eeuwig ontmoeten. Amen.