

Heden zij uw plaats in de Vrede en uw woonplaats in het Hemels Jerusaleem door Christus Onze Heer. Amen! (Gebed v. d. begrafenis).

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Maria - Theresia BEERENS

echtgenote van de heer

SYLVAIN BERT

geboren te Zottegem, de 9 november 1888, en aldaar zachtjes in de Heer ontslapen, de 15 september 1969, voorzien van de H. Sakramenten der zieken in extremis.

Erelid van de Bond van het H. Hart en van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Deze dierbare overledene, die wij zo betreuren, was een trouwe, bezorgde echtgenote, de vreugde en de steun van haar man. Steunend op haar vast geloof is zij door de vreugde en het leed van haar leven gegaan. Haar leven was schoon in de ogen van God en haar dood stil en heilig. Nu is zij naar de Heer gegaan, ons allen een voorbeeld nalatende van echt kristelijke deugden. Eenvoudig en rechtschapen vreesde zij God en vluchtte het kwaad, overtuigd als zij was, dat wat men voor de wereld deed, met de wereld vergaat, maar dat wat men voor God doet, eeuwig blijft. (H. Chrysost.)

Haar levensavond werd bekroond door de beproeving, die ze met moed en gelatenheid aan de Heer geofferd heeft. In de beproeving vond

zij kracht in de H. Communie en verlangend zag zij iedere week uit naar de komst van de Heer, die haar steun en sterkte was. Moge de Barmhartige God haar de eeuwige vrede schenken.

Beminde echtgenoot, de Heer scheidt ons uit dit leven voor enkele tijd, doch eens zullen wij voor altijd verenigd worden. Ik dank U voor de genegenheid welke gij mij steeds betoond hebt en voor de onverdroten zorgen welke gij mij zo liefdevol hebt toegediend. - Blijven wij bidden voor elkaar.

En ook gij, mijn dierbare familieleden en vrienden, vaartwel en weest mijn ziel steeds in-dachtig in uw gebeden. Tot weerziens in Gods eeuwigheid.

Jezus, Maria, Jozef.

O. L. Vrouw van smarten, bid voor mij.



De families Beerens, Bert, De Schrijver en De Prijck danken U oprecht voor de blijken van deelneming en gebeden.

Schautteet & Zoon, Zottegem