

De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust beter dan een aanhoudende krankheid.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Mathilde-Olga-Josephine Beerens

echtgenote van

Mijnheer Henri Van Den Dooren

geboren te St. Martens-Lierde, den 7 Juli 1910 en er godvruchtig overleden, den 25 December 1947, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

—
Waakt! want gij weet niet, wanneer de Heer komt: des avonds laat, of te middernacht, of met het hanengekraai, of des morgens; opdat Hij niet, wanneer Hij ons onverziens gekomen is U niet slapende vinde. En wat ik tot U zeg, zeg ik tot allen: Waakt! Boek der Spreuken XIII.

Schenk dan steeds uwe liefde aan God, en houdt Hem te vriend, die als alles U begeeft, U niet verlaten zal. Gij moet toch eenmaal aan alles scheiden of ge wilt of niet. Houdt U dan aan Jezus vast, bij leven en sterven; vertrouw U toe aan Hem, die, wanneer alles wegzinkt, alleen U kan bijstaan.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Familieleden, weent niet over mij als dezen die geen hoop hebben, doch sterkt U in uw geloof en bidt veel voor mijne zielezaligheid. Eens zien we elkander weder in 't Eeuwige Vaderland.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 dagen afl.

R. I. P.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiën **BEERENS, VAN DEN DOOREN,**
ROMAN en VAN PETEGEM,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.