

Gedenk, o Heer, uw dienaresen die ons zijn voorgegaan met het teken van 't Geloof en in de slaap van de Vrede rusten.

(Memento van de overledenen)



BID VOOR DE ZIEL

van

Eerwaarde Moeder Dymphna

van de Congregatie der Zusters van de H. Franciscus te Opbrakel (in de wereld Mejuffter Celeste Beerens)

Geboren te St. Martens-Lierde op	1 - 8 - 1874
in 't klooster getreden op	4 - 9 - 1895
ingekleed op	4 - 12 - 1895
geprofest op	30 - 12 - 1896
overleden te Opbrakel op	31 - 3 - 1963

gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Snelt toe, engelen des Heren; ontvangt hare ziel en draagt haar voor het aanschijn van de Allerhoogste. (Dodenliturgie)

Wat gebeurt er als een arme kranke mensenziel verschijnt voor de driemaal Heilige, voor de oneindige barmhartige God? Wanneer zal zijn oordeel gunstig en genadig zijn? " Zalig de armen van geest, de zuiveren, de gehoorzamen, de barmhartigen " heeft Hij gezegd. En wij horen de Engelen deze zaligsprekingen zingen als ze hun zoete last neerleggen voor de grote God. Want de dierbare overledene was een diepe en oprechte religieuze. Het belang van de Congregatie, die staat in dienst van God en de Kerk, was haar grote bekommernis. Zij heeft de Congregatie bestuurd met een vaste hand gedurende 30 jaren, waarbij zij het voorbeeld gaf van de wijze, godvruchtige, sterke vrouw van het Evangelie. Onder haar beleid kende de Congregatie een stevige

uitbreiding. Als haar krachten begaven legde zij haar gewichtig ambt neer en trok zich terug op de ziekenkamer, waar zij, zacht en kalm, in volle overgave aan Gods H. Wil, in de Heer is ontslapen. Bij God zal zij nu ten beste spreken opdat de vruchten van haar arbeid in de toekomst zouden vermenigvuldigd en door Hem gezegend worden.

Dierbare familieleden, gij weet hoe sterk de banden waren die mij met U verbonden; ik dank U voor uw genegenheid en U vooral mijn vele nichten die mijn voorbeeld hebt gevolgd en uw leven in de dienst van de Kerk en van de Congregatie hebt gesteld. Moge uw offer de Congregatie van Opbrakel en onze dierbare Familie ten goede komen.

Ik dank onze beminde Oversten en al de Zusters van de Congregatie die mij zovele jaren trouw en genegen zijn geweest; in het bijzonder dank ik de Zusters die met zoveel edelmoedigheid mij bijgestaan hebben in de laatste maanden van mijn aards verblijf. Ik gedenk U zeker bij de Heer. Ik bid voor U en blijf met moederliefde over U waken.

H. Franciscus bid voor haar !



De familiën BEERENS - FAIGNAERT 
alsook de Oversten en Zusters van de
H. Franciscus danken U voor uw deelneming in rouw en gebeden.

Druk. De Vos-François koster Overboelare.