

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



ZALIG AANDENKEN

van de Heer

Pieter-Hector BEERENS

weduwnaar van Mevrouw
Maria DE VLEESCHAUWER,

geboren te Parike de 16 juni 1866 en er
godvruchtig overleden de 18 februari 1958,
gesterkt door al de genademiddelen Onzer
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen
«In Articulo Mortis».

Lid van de Bond van het H. Hart en van de
Confrerie van de H. Barbara.

De liturgie van de vasten zit in de
woorden: "Gedenk, mens dat gij van
stof zijt, . . . Waar is nu de tijd mijner ge-
boorte? Gelijk een wind, als een scha-
duw zijn mijn dagen vervlogen. Hoe
sterk men ook is, buigen moet men
voor de dood, en eens is het aantal
levensdagen door God gesteld bereikt.

Hoe gelukkig zijn de zielen die ge-
heel aan Jezus Hart toebehoren, die
geheel leven in en voor dat Hart.

Als trouwe vriend van het H. Hart,
niettegenstaande zijn hoge jaren, was
hij iedere maand aanwezig in de bonds-
mis. De laatste bondsmis van januari
beleefde hij door vurige biecht en H.
Communie.

Man van groot, eenvoudig geloof, met

hart en ziel gehecht aan de gebruiken
van een godsdienstig geslacht, eerde
hij ook de priester met warme toege-
negenheid en ontving hem gaarne in
zijn huis.

Met volle onderwerping aanvaardde
hij het lijden en verdroeg het met man-
nelijke en blijde berusting.

Duurbare kinderen, familie en vrien-
den, bidt voor mij want de hand van
de Heer heeft mij geraakt. Ik ben nu
een leven ingegaan dat geen einde
kent. Allen dank ik U voor uw gene-
genheid. Tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.



De families BEERENS, CORTHALS, DE
VLEESCHAUWER en DE COUVREUR,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Raph. Van der Geynst, Parike