

Aan uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet ontnomen, het wordt in een beter veranderd.

(Prof. Mis overl.)



BIDDEN WIJ VOOR DE ZIEL

van de Heer

PROSPER BEERENS

geboren te Grotenberge de 5 december 1908
en zacht in de Heer ontslapen in de Kliniek St. Elisabeth
te Zottegem de 3 februari 1974,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Heer,
wij ontvangen ons leven uit Uw hand.
Het is een eb en vloed van verdriet en geluk, van
mislukking en vervulling.

Wij bidden U:

laat er dankbaarheid heersen in ons hart
om alles waarin onze overledene groot was,
om het werk van zijn handen,
om de moed en het uithoudingsvermogen waarmee hij
de harde kanten van het bestaan voorbeeldig heeft
gedragen.

Heer,
barmhartigheid is een goddelijke gave die wij van U
verwachten, voor onszelf en onze overledene.
Geen mens is gerechtvaardigd als Gij hem zijn schuld
niet vergeeft.
Sterk ons geloof in een toekomst die blijvend is.

Dierbare familieleden, van wie ik zoveel hield, heb
dank voor uw genegenheid; gij vooral, mijn dierbare
zuster, voor uw onophoudelijke liefdevolle zorgen.

Leef nu allen verder in het vaste, kristelijk vertrou-
wen dat wij elkaar in de eeuwigheid zullen weerzien.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

De families BEERENS en VAN DAELE

danken U van harte voor uw gebed
en blijken van deelneming.