



VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw Rachel BEERENS

weduwe van  
de Heer Leonard VAN DEN BOSSCHE

geboren te Zarlardinghe op 24 maart 1904  
en overleden te Jette op 29 mei 1992,  
gesterkt door het sacrament der zieken.

Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf ;  
wij leven en sterven voor God,  
onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe.

*Ik heb lang en gelukkig geleefd  
heb mij met weinig tevreden gesteld  
niets gevraagd en veel gekregen  
en van alle dingen voldaan  
stilletjes ter Here gegaan.*

(Stijn Streuvels)

Léon en Lucienne DUBOIS - VAN DEN BOSSCHE (†),  
Luc en Christiane DUBOIS - LAYS,  
Willy en Eliane DUBOIS - EYLENBOSCH,  
Philippe DUBOIS,  
Sandra DUBOIS,  
Gilles DUBOIS,  
en de familie.

danken U van harte voor de troostvolle  
deelneming in hun rouw.

---

Spruyt