

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†  
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

## RICHARD BEERENS

echtgenoot van Mevrouw

LEONIE VAN DER HEYDEN

geboren te St.-Maria-Lierde, de 15 augustus 1884,

en er godvruchtig overleden de 4 september 1961,

Gesterkt door het H. Oliesel.

Lid van de Bond van het H. Hart  
en andere godvruchtige genootschappen.

Oud-Strijder 1914-1918.

Heel het aardse leven is vol ellenden en met kruisen getekend, zo zegt ons het boek der navolging van Christus. Overvolle waarheid in dit leven, dat ons dan nog tamelijk vlug ontvalt. Want in de volle levensbloei heeft deze duurzame overledene, gelijk zoveel andere landgenoten, nu eens wat meer, dan eens wat minder, de blijvende gevolgen van de 1<sup>e</sup> wereldoorlog, in heel zijn gestel moeten ondervinden. Zwakke gezondheid en lasten van de laatste jaren hebben zijn gemoedsrust niet weten te verstoren. Kwade en goede dagen heeft hij aanvaard zonder opstandigheid.

Geliefde echtgenote, vele jaren hebben we samen de zorgen, lasten en beproevingen gedeeld, die doorgaans samengaan met de opbouw van een gezin; ik dank er U om dat tijdens de dagen van last en ziekte, U nooit iets te zwaar is gevallen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, nu ik U ontvallen ben verwacht ik, dat ge moeders ouden dag met vreugde en opbeuring verder zult omringen. Blijft eensgezind Gods wegen bewandelen en zet uw kinderliefde voort in een goed gebed, tot eens onze hoogste hoop in vervulling gaat: het wederzien in de zalige Gods aanschouwing.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.  
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost  
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familiën BÉERENS, VAN DER HEYDEN,  
DE TEMMERMAN en VAN DEN BERGHE.

.....  
Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde