

Van een goed leven zijn de dagen telbaar,
maar een goede naam duurt ontelbare dagen.

(Jezus Sirach 41,13)



Dankbare herinnering aan

ROBERT BEERENS

zoon van wijlen

LOUIS BEERENS en

MARIE CONSTANCE ROMAN

St.-Martens-Lierde, 31 oktober 1905.

Ronse, 14 november 1984.

Zie de avond valt en de zon drijft mensen
en dieren huiswaarts. Kijk, ik strek mijn
armen in de zonnestralen, zoals een kleer-
maker die de stof afmeet.

Zie, de avond valt. Heb erbarmen Heer,
met ieder mens, die na het beëindigen van
zijn taak zijn handen toont.

Mijn taak is volbracht. Ik heb gezaaid en
ik heb geoogst ; Met vader en moeder, met
broers en zusters heb ik Uw brood gebroken.

(Paul Claudel)

DE FAMILIE

dankt U voor uw gebeden en blijken
van medeleven.