

In het kruis is ons heil.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

WILLY BEERENS

Zoon van Mijnheer Achile

en Mevrouw Anna DE PESSEMIER.

Geboren te St. Lievens Esse de 22 mei 1942 en
er plots overleden de 15 februari 1967.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Bij het ontluiken van zijn leven werd hij door een verraderlijke ziekte aangetast, die hem langzaam maar zeker, tegen zijn sterke hoop in, naar het graf zou brengen.

Kwellingen en pijn zijn hem niet gespaard gebleven maar niettegenstaande al zijn overstelpend leed, wist hij zijn broeder en familie die hem liefdevol verzorgden door zijn geduld en zijn vriendelijke opgewektheid te troosten en te sterken.

Hij heeft zijn lijden geofferd aan Hem, die ons is voorafgegaan, wetend, dat wie Zijn lijden deelt, ook eens deelgenoot van Zijn glorie zal zijn.

Beste vader en moeder, gij hebt mij het aardse leven met vreugde gegeven, gij hebt mijn levensdagen met grote toewijding verzacht, ik zal mijn dank daarvoor vanuit de hemel in daden tonen.



De Heer en Mevrouw Achiel Beerens-De Pesse-
mier,

De Heer en Mevrouw Remi Van Steenberghe-Bee-
rens en kinderen,

De Heer Roger Beerens,

De families BEERENS en DE PESSEMIER.

**danken U om blijken van deelneming in hun
rouw en vooral om uwe gebeden.**

Uitg. R. De Vos, koster, St. Lievens Esse