

Gegroet, o kruis, onze enige hoop.

DIT WEZE U EEN VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

YVONNE BEERENS

echtgenote van de Heer

ROGER HAILLEZ

geboren te Everbeek, op 4 juli 1912 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Oprakel, op 16 september 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.



**De families BEERENS, HAILLEZ,
SERLIPPENS en SOISSON,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Een rechtschapen en goed mens heeft ons verlaten. Zij was schoon en groot in haar werklust, haar eenvoud, en oprechtheid. Zij kende daarbij geen omwegen. Zo is haar leven een ware voorbereiding geweest tot een goeie dood.

Dierbare echtgenoot, wat gij voor mij tijdens mijn leven geweest zijt en gedaan hebt, was de heerlijke bekroning van onze trouw en liefde. Ik dank U er om. Eens zullen wij elkander weerzien. Bid veel voor mij.

Mijn dierbare kinderen en kleinkind, moeder zag U toch zo gaarne. God zegene U... Blijft moeders liefde gedenken. Ik dank U voor uw genegenheid en kinderliefde. Bemint en vereert uw achterblijvende vader en helpt hem zoveel ge kunt.

Mijn bloedverwanten, vrienden en bureu, schenkt mij allen een vurig gebed. Dank daarom.

Mijn Jezus barmhartigheid.